

De kop is eraf. Maar we zijn pas net begonnen!

Op carnavalszondag kon de Trog eindelijk weer gevuld worden. Ondanks dat het toch nog even wennen was voor velen, werd het uiteindelijk weer ouderwets gezellig. Met een clown voor de kleintjes, een optreden van dansgarde de Dancing Stars en muziek van hofkapel De Everlanders konden alle aanwezigen weer genieten van het carnavalsgevoel.

Het vizier kan nu weer op de toekomst gericht worden en wel op ons 66-jarig bestaan. Wij trappen ons jubileumjaar af op zondagmiddag 27 maart. Op deze dag zullen wij afscheid nemen van Prins William en Jeugdprins Bas. Na twee jaar van coronaperikelen worden hun opvolgers bekend gemaakt tijdens een magische onthulling. Laat je betoveren door de magie van illusionist Tim Slaats (bekend van Holland's Got Talent) en kom genieten van deze unieke act. Een jubileumprins, een nieuwe jeugdprins of -prinses en uiteraard een gloednieuw boerenbruidspaar. Komt dat zien, komt dat zien! Vergeet vooral je ticket niet en maak daarmee kans op een mooie prijs.

Als iedereen weer een beetje beko-

men is van al dit feestgedruis, dan gaan we in het paasweekend weer vrolijk verder. Dit weekend staat namelijk helemaal in het teken van ons 66-jarig bestaan met geweldige acti-



viteiten op zowel de zaterdag als de zondag:

Zaterdag 16-04-22

Op zaterdag is er een grandioze feestavond met The Originals. Zij spelen alles op verzoek. Maar dan ook echt álles. Verzin een liedje, vraag >>> *vervolg op pagina 2*

AGENDA dorpsactiviteiten

27 MAART 2022

- ONTHULLINGSSPEKTAKEL

28 MAART 2022

- TOEKOMST KERK (KOPPEL)

16 APRIL 2022

- JUBILEUMFEEST CARNAVAL MET THE ORIGINALS

16 APRIL 2022

- FLORA-ACTIE MUZIEKVERENIGING

17 APRIL 2022

- ZOTTE ZONDAG

04 MEI 2022

- DOCENHERDENKING

15 MEI 2022

- MIDDELAR IEN DE KIEKER

21 MEI 2022

- VERGEET-MIJ-NIET CONCERT

26 MEI 2022

- KERKENPAD-ZELDENRUST ROUTE

29 MEI 2022

- ROMMELMARKT

30 MEI T/M 02 JUNI 2022

- GOEDE DOELEN WEEK

DORPSRAAD VERGADERINGEN 20.00u

- 06 APRIL 2022
- 11 MEI 2022
- 01 JUNI 2022
- 06 JULI 2022

Van de redactie

U ziet het goed, voor u ligt Dorpskrant nummer 49. Dat betekent dus dat we op weg zijn naar goud! Een mooie gelegenheid om u, lieve lezer, te vragen naar uw ervaringen met 10 jaar Dorpskrant. Klim in de pen en schrijf een verhaaltje of een anekdote dat bij u oppopte naar aanleiding van iets dat u in een Dorpskrant las. De

eerste reactie is al binnen! In deze uitgave vindt u veel oproepen en aankondigingen van activiteiten. Allemaal tekenen van een bevrijde samenleving. Weeronline geeft een 14-daagse verwachting met veel zonnetjes en hoge temperaturen. Alle reden dus om te kijken wat er te doen is. We wensen u veel leesplezier!

Aan deze uitgave werkten mee: Theo van Brunshot, Hans Derks, Kosien ten Haaf, Roel Horsten, Ellie Janssen, Hans Kolvenbach, Ellis van de Locht, Anke Marsé-Schoofs, Charlotte Mendendorp, Jessica Rijcken, Ruud Sengers, Tim Sengers, Jan Simons, Thea Theunissen, Camiel Wijnhoven, Petra Zwartjes

De Goede Doelen Week

Middelaar en Plasmolen is dit jaar van 30 mei t/m 2 juni



>>> *vervolg pagina 1*

het aan en The Originals spelen het direct. De deuren van MFC De Koppel gaan open om 20:00 uur en sluiten om 02:00 uur. De ticketverkoop is inmiddels gestart. Kaarten kosten in de online voorverkoop €12,50 en zijn te koop via:

www.dekrulstarte.nl/ticketshop

Aan de deur kopen kan ook voor een bedrag van €15,-

Zondag 17-04-22

Op zondag wordt het een echt Middelaars feestje voor jong en oud! Met o.a. paaseieren zoeken, de Krölrün, een jeugddisco en de Middelaarse hoptocht!

Volledig programma:

10:00-11:00 uur: Paaseieren zoeken (0 tot 6 jaar)

Een leuke activiteit voor de allerkleinsten van Middelaar.

11:30 uur: Krölrün (6 t/m 11 jaar)

Voor de kinderen van de basisschool een echte Middelaarse hardloopwedstrijd!

Zij worden hierbij ondersteund door hofkapel De Everlanders.



13:30 uur: Jeugddisco (12 t/m 17 jaar)
Voor de oudere jeugd in MFC De Koppel met muziek van Difrence Music.

13:30 uur: Middelaarse Hoptocht (vanaf 18 jaar)

Een wandeltocht door het dorp met van alles op de route. Loop gezellig mee en geniet van een lekker hapje en drankje onderweg.

16:00 uur: Muziek van Guilty Pleasure

Het feestweekend wordt compleet gemaakt door de muzikanten van Guilty Pleasure. Bij mooi weer spelen zij buiten in de feesttent voor MFC de Koppel.

Let op!

Voor het paaseieren zoeken, de Krölrün en de Middelaarse hoptocht is opgeven verplicht. Dit kan via het mailadres

jubileum@dekrulstarte.nl

Zorg ervoor dat je jezelf, je gezelschap en/of de kinderen per activiteit opgeeft.

Vermeld hierbij duidelijk van iedereen de namen en aan welke activiteit zij deel wensen te nemen.

Wij hopen velen van jullie tijdens onze komende activiteiten te mogen verwelkomen!

Marieke ◀

Knorren

Net nu de varkens vrijwel volledig uit Middelaar zijn verdwenen, heeft de wetenschap hun taal ontdekt. Met K.I., nee geen kunstmatige inseminatie maar kunstmatige intelligentie, met algoritmes dus, hebben onderzoekers vastgesteld wat varkens bedoelen als ze kort en hoog knorren, of laag en lang en alle variaties daar tussenin. Een beetje boer of varkensverzorger kent die varkenstaal natuurlijk al lang. Als je lang genoeg met varkens omgaat, leer je dat vanzelf. Net zoals je een vreemde taal beter leert als je tussen de sprekers van die taal gedropt wordt dan wanneer je de regels uit een boek moet halen. Maar ja, als de sprekers er niet meer zijn, is het wel handig dat we die varkensgrammatica en dat woordenboek Nederlands - Varkens erop na kunnen slaan. Gelukkig zijn er in Middelaar nog wat hobbyvarkens waar we het geleerde in de praktijk kunnen brengen. Vooral Achter de Kerk wordt nog door native speakers geknord. En dat is maar goed ook. Per slot van rekening is Middelaar het rijk van de Krölstarte. En die vierendezer dagen ook nog eens hun 66-jarig bestaan. Dat is maar liefst zes hele jaren langer dan de raket. Dit driekleurige waterijsje, met van boven naar beneden de smaken framboos, sinaasappel en ananas, werd in 1962 gelanceerd. Het ontstond in België maar viel in Nederland veel beter in de smaak. Zo goed dat het eigenlijk tot ons cultureel erfgoed zou moeten behoren. Gek eigenlijk dat een ijsje op een stokje 60 jaar lang zo populair kan blijven. Eerst met de kinderen, nu met de kleinkinderen, maakte je toch zo vaak mee dat het ijsje smolt voordat het onderste gele deel weggeklukt was en de plakkerige kleuren langs de kinderhandjes naar beneden dropen tot de laatste klontjes in het zand vielen. Dan was er groot verdriet en kon je alleen maar troosten met de belofte van een nieuw ijsje. Zo hield de raket zichzelf dus al die jaren in stand! Wie de afgelopen tijd een raketje liet vallen had grote kans dat het in het overgewaaiden Saharazand belandde - niet zo fijn maar raketten op Kyiv zijn veel erger.

Een jaar Proef Plasmolen

Wat is Proef Plasmolen

Proef Plasmolen is een project dat door de gemeente is opgezet om de toeristische kern van Plasmolen een nieuwe impuls te geven. Inwoners en ondernemers zijn uitgenodigd om mee te denken over een Masterplan Plasmolen. Eind 2019 heeft bureau Spectrum, naar aanleiding van het nog niet vastgestelde Masterplan Plasmolen namens de gemeente gesprekken gevoerd met betrokkenen bij het Masterplan. Na deze gesprekken heeft Spectrum conclusies getrokken en een advies opgesteld over identiteit, parkeren, inwoners versus ondernemers, afmaken van het vervolgproces, communicatie, samenwerking met ondernemers en inwoners, vertrouwen, draagvlak van inwoners en het aanhaken van de gemeenteraad. Hieruit is Proef Plasmolen ontstaan.

Bouwen aan vertrouwen

In Proef Plasmolen spelen zowel inwoners als ondernemers uit Plasmolen een rol. Een selectie van hen

maakt deel uit van het platform Proef Plasmolen. Sinds november 2020 is dit platform een feit. Inmiddels heeft een aantal bijeenkomsten van het platform plaatsgevonden, zowel digitaal als fysiek. Tijdens deze bijeenkomsten lag in eerste instantie de nadruk op het creëren van vertrouwen. Vertrouwen in elkaar als platformleden, maar zeker ook vertrouwen in de gemeente. Hierin zijn gezamenlijk goede stappen gezet. Dat blijkt wel uit de echt inhoudelijke gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd. Tijdens verschillende bijeenkomsten in de zomer van 2021, die buiten hebben plaatsgevonden, hebben alle platformleden enkele inwoners uitgenodigd om mee te denken en te praten. Met die grotere groep is er vanuit verschillende perspectieven (bewoners, ondernemers en toeristen) naar Plasmolen gekeken. Hierdoor is meer begrip voor elkaar ontstaan en zijn er veel nieuwe ideeën verzameld. Tegelijkertijd is in een ambtelijke bijeenkomst, waarin verschillende beleidsvelden betrokken zijn, bekeken

welke mogelijkheden er allemaal zijn in Plasmolen en met welke zaken rekening moet worden gehouden.

Concept-advies

Door al deze bijeenkomsten met verschillende mensen is er meer ruimte gekomen voor het inbrengen en ophalen van ideeën voor Proef Plasmolen. Deze ideeën zijn samengevoegd in een concept-advies. De planning is dat er dit voorjaar een bijeenkomst wordt gehouden om alle inwoners en ondernemers over dit concept-advies te informeren. Mogelijk dat voor de zomer dan een definitief advies van het platform aan het college van Burgemeester en Wethouders kan worden gestuurd.

Deelnemers aan het platform zijn: legte de Jong, Sandra van Kesteren, Erik Wijnhoven, Rene Fitters, Sjors Winkelmolen, Patty Velthuisen, Hetty Versteeg en Thea Theunissen. Het platform wordt ondersteund door Vera Wanders namens de gemeente Mook en Middelaar en Maaike Jero-nimus en Hanneke van Keijsteren

Officiële opening wensbus Gennepe

De wensbus Gennepe rijdt inmiddels al enkele maanden in Middelaar en Plasmolen. Geen koffie of tromgeroffel bij de start. Begin januari kwam de eerste aanvraag binnen en is ie gewoon gaan rijden. Dit had alles te maken met de coronamaatregelen die toen golden. Inmiddels zijn de meeste maatregelen geschrapt en kunnen we weer onze gewone dingen doen. Eén daarvan is om de wensbus Gennepe officieel te openen. Dat gaat plaats

vinden op donderdag 21 april tussen 15.00 - 16.00 uur. De gedeputeerde van de provincie Limburg, Maarten van Gaans-Gijbels, Wethouder Geertjan Wienhoven en andere genodigden zullen daarbij aanwezig zijn. Ook u bent van harte welkom.

Door de corona heeft de wensbus Gennepe een slechte start gemaakt. Er wordt nog weinig gebruik van gemaakt. Voor een enkeling is die

echter al niet meer weg te denken. Vraag eens aan Gerrit of Kosien ten Haaf wat zij van de wensbus Gennepe vinden. Zoals gezegd is de wensbus Gennepe in januari gestart. Dit was mogelijk omdat de vrijwilligers uit de gemeente Gennepe extra diensten draaiden en dit nog doen. Wij zoeken nog steeds enthousiaste mensen die als vrijwillig(st)er bij de wensbus Gennepe aan de slag willen. Al is het maar voor één dag(deel) per maand, je bent welkom en helpt mee om de wensbus Gennepe te laten rijden.

Heb je nog vragen of ben je enthousiast en wil jij dat de wensbus Gennepe in Middelaar en Plasmolen gaat rijden mail dan naar:

info@dorpsraad-middelaarplasmolen.nl of info@kbomiddelaar.nl



Muziekvereniging Middelaar

Alweer een aantal weken repeteert Muziekvereniging Middelaar als vandoos op de maandagavond in de Koppel. De bezetting is intussen gelukkig ook weer bijna voltallig. Het repertoire is mooi maar niet meer zo spannend want er wordt nog steeds naar dezelfde uitvoeringen toegewerkt. De maand mei wordt wat dat betreft het eerste hoogtepunt met drie optredens.

Dodenherdenking

Het begint op 4 mei met de muzikale omlijsting van de Nationale Dodenherdenking in Mook op het Mook War Cemetery. Ook het Middelaarse Gilde en de schooljeugd uit Middelaar zijn intensief betrokken bij de herdenking van 2022.

Vergeet-mij-niet

Op zaterdag 21 mei wordt om 20.00 uur het eerder uitgestelde concert Vergeet-mij-niet uitgevoerd. Dit concert is in eerste instantie een ode aan onze eigen dierbaren maar het is met

ieder uitstelmoment weer een beetje aangepast aan de ontwikkelingen op het wereldtoneel. Het is een combinatie geworden van denken aan, niet vergeten, stilstaan bij en het vieren. Tijdens dit concert zullen ook de jubilarissen worden gehuldigd. De toegang is gratis.

Muziek aan de Maas

Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei beklimt het orkest voor het eerst sinds lange tijd de kiosk om het startsein van het vaarseizoen van voetveer Zeldenrust muzikaal luister bij te zetten. Ook orkest Divers zal dan spelen. Dit alles vindt plaats op het Middelaarhuis, daar waar het pontje aanmeert en de wandel- en fietsroute van Kerkenpad passeert. De optredens zijn vanaf 11.30 uur.

Flora-actie

Maar eerst houdt de Muziekvereniging op paaszaterdag 16 april de flora-actie. Dit jaar wordt er niet



huis aan huis verkocht maar staat er een kraam op het kerkplein waar een ruime keuze aan planten en potgrond uitgesteld staat. Op verzoek worden de gekochte artikelen bij u thuis afgeleverd.

Benieuwd hoe dat is?

Muziek maken bij een orkest?

Loop een keer binnen op maandagavond in de Koppel.

We repeteren vanaf 19.30 uur.

Of neem contact op met secretariaat. 0622980265

of mariekelemmen@gmail.com

‘Wandelen met Verhalen’ is terug

Vanaf zondag 1 mei gaat de maandelijkse wandeling ‘Wandelen met Verhalen’ weer van start in de omgeving van Plasmolen. Zet het in je agenda. Van 11.00u tot ongeveer 13.30u wandel je met gids, van april tot november, iedere laatste zondag van de maand (behalve deze eerste keer dus) door het heuvelachtige stuwwalgebied van de Jansberg, de Mookerheide of het Maasheggenlandschap van de Maasvallei. Onderweg in deze prachtige, on-Nederlandse omgeving worden verhalen verteld over de ontstaansgeschiedenis van dit landschap (gevormd in ijskoude tijden, door het water van grote rivieren en de westenwind) en de indrukwekkende historie en de rijke cultuur van ons gebied. Je wist natuurlijk dat hier de Romeinen hebben rondgelopen. Maar ook Spanje (denk aan de Slag op de Mookerheide), de Fransen en niet

zo lang geleden Duitsland hebben dit gebied in handen gehad. Zelfs België is hier de baas geweest. Zij allen hebben het rijke verleden van onze regio mede bepaald en hebben indrukwekkende verhalen en legendes achtergelaten. Daarnaast kent onze omgeving talrijke herdenkingsmonumenten zoals kapelletjes en wegkruisen, maar ook herinneringen uit een veel verder verleden zoals grafheuvels en Romeinse urnenvelden. Allemaal met een amusante anekdote of een interessante achtergrond. En dan ook nog de Maas: in de Middeleeuwen bringer van een vruchtbaar laagje aarde voor een voorspoedige oogst, nu bringer van toeristische voorspoed. Naast deze ‘vriendin’ de Maas was er natuurlijk ook altijd de ‘dreigende’ Maas. Zelfs nu nog, nu de rivier tussen stevige dijken lijkt te stromen. Ja, onze streek is rijk aan verhalen, alle-

maal waard om verteld en gehoord te worden!

Wil je hier meer van weten en tegelijkertijd genieten van fantastische natuur, wandel dan mee. De wandeling van zondag 1 mei is ongeveer 7,5 kilometer, start bij het oude VVV-kantoor aan de Witteweg (naast De Pannekokenbakker) in Plasmolen en kost 4 euro per persoon. De wandeling gaat over bospaden en geaccidenteerd terrein, dus goede wandelschoenen zijn aanbevolen. Aanmelden bij Theo van Brunschot, mobiel 06 20177917 of t_vanbrunschot@hotmail.com



Wandelen met pastoor

mooie omgeving en lastig gesprek

“Middelaar heb ik nu gezien vanuit een ander perspectief. Letterlijk, omdat we over wegen en paden liepen die ik helemaal niet kende. Maar ook figuurlijk, omdat er dingen werden uitgesproken waarvan ik dacht: ‘Het is goed en nuttig om hier naar te luisteren’.”

Enthousiasme

Annie Braks was een van de mensen die haar hart luchtte bij de pastoor. “Pastoor Scheffers heeft toentertijd mensen gevraagd om hem bij zijn werk in de kerk te helpen omdat hij steeds slechter ging zien. Dat deden we met veel inzet en enthousiasme.



*De Cantores zongen bij het vertrek van de wandelaars een paar toepasselijke liedjes.
Foto: Hans Derks*

Pastoor Theo Miedema kijkt met veel plezier terug op de wandeling die hij op zaterdag 12 maart van de kerk van Middelaar naar de kerk van Milsbeek maakte. Dat deed hij met zeven Middelaarse parochianen en een geroutineerde wandelaarster uit Ottersum. En uiteraard met zijn hond Duco. De Cantores zongen bij het vertrek toepasselijk ‘Ons dorpje Middelaar’ en ‘Alle wegen van de wereld’.

“Bijzonder om te zien dat er vlak naast de bekende doorgaande wegen prachtige wandelpaden liggen. Vooral het beekje met het watervalletje vlakbij de Plasmolense Hof was een schitterende verrassing”, zegt Miedema.

De gesprekken onderweg waren ontspannen, informatief en soms lastig. “Zo hebben de leden van de voormalige liturgiegroep sommige ontwikkelingen binnen de kerk in de afgelopen jaren als traumatisch ervaren. Ik kan daar niet direct iets aan veranderen, maar het is goed dat zoiets uitgesproken wordt. Ik ben blij dat de leden van deze werkgroep wel steun aan elkaar hebben gehad”, zegt de pastoor.

Maar gaandeweg kwamen er andere priesters. Van hen kregen we als liturgiegroep te horen wat we in die jaren allemaal niet goed hadden gedaan. Elke priester heeft zo zijn eigen opvattingen en inzichten. Maar voor ons was dat pijnlijk.”

Ze vindt het wel prettig dat ze haar verhaal bij Miedema kwijt kon. Hij op zijn beurt hoopt dat zijn luisterend oor geholpen heeft: “Pastoors komen en gaan. Maar de parochie blijft en die moet door.”

Mooi initiatief

De groep pauzeerde onderweg bij de kapel aan de Riethorsterweg. Paul Bouhuis, die zorg draagt voor de kapel, had gezorgd voor extra klapstoelen. Tijdens de koffie met vlaai ging het gesprek over de individualisering van de maatschappij: mensen willen zelf bepalen wat en hoe ze geloven. “Maar je ziet toch dat veel mensen iets voor elkaar over hebben en willen delen met elkaar”, vertelde de pastoor tijdens die pauze. “Kijk naar de hulp die aan de Oekraïense vluchtelingen wordt gegeven. Dat is toch

de christelijke natuur die mensen met zich meedragen. Ook al zoeken ze de kerk niet zo snel meer op.”

Diny Aarts na afloop van de wandeling: “Een mooi initiatief. Leuk dat ook iemand uit Ottersum meeliep. Het zou mooi zijn als er vaker van dit soort wandelingen komen waar mensen uit verschillende parochies aan meedoen. Je leert elkaar dan toch op een andere manier kennen.”

Dat vond ook de pastoor: “Enkele onbekenden zijn nu bekend geworden.” En tot zijn verrassing zag hij die avond zelfs de wandelaarster uit Ottersum in haar woonplaats bij de mis.

De kerk slopen of...

Overal in het land worden kerken gesloten. Ze worden omgevormd tot appartementencomplex, theater, supermarkt, museum of woning. Of ze worden gesloopt.

Wat gaat er met de kerk in Middelaar gebeuren? Dat is nog niet duidelijk. Maar het is wél duidelijk dat er op termijn iets gaat veranderen. De RK-Kerk zit namelijk in zwaar weer. En dat merken ook de zes VOMM-MM-parochies, waaronder die van Middelaar.

Minder mensen naar de kerk, minder kerkbijdragen en minder vrijwilligers. Maar de kosten voor verwarming en onderhoud blijven onverminderd hoog.

Wilt u meepraten over de toekomst van de kerk? Of hebt u vragen over de huidige ontwikkelingen? Kom op 28 maart om 19.30 uur naar De Koppel. Daar praat het kerkbestuur u bij. Het kerkbestuur is ook benieuwd naar uw ideeën: hoe kunnen het geloof en de RK-Kerk met de tijd meegaan.

U bent van harte welkom!



ZONDAG 27 MAART

Magische
ONTHULLING

met medewerking van illusionist *Tim Slaats*

66^E

JUBILEUMPRINS

JEUGDPRINS(ES)

BOERENBRUIDSPAAR

13:11 UUR

MFC DE KOPPEL - MIDDELAAR

Noodwoningen in Middelaar

Vorige maand is de woning van Jan Braks aan de Eindweg gesloopt. Het was de laatste nog bestaande noodwoning van na de Tweede Wereldoorlog in Middelaar. Het grootste deel van de huizen was onherstelbaar

beschadigd. De van de evacuatie teruggekeerde inwoners vonden onderdak in allerlei verschillende soorten bouwwerken: van Zweedse barakken tot nissenhutten, van schuurtjes tot kippenhokken.

Van een aantal van deze noodwoningen is een foto bewaard gebleven. In deze collage zijn zoveel mogelijk de huidige adressen aangegeven.

Wie kent ze nog?



Witteweg 25



Heikantseweg 29



Dorpsstraat 61



Eindweg 16



Bouwsteeg 2



Witteweg 33



Dorpsstraat 45



Eindweg 11



Dorpsstraat 56



Dorpsstraat



Heikantseweg



Witteweg 31



Dorpsstraat



Elzenstraat 6



Heikantseweg

Ouderen vertrouwd maken met het OV

Mook en Middelaar gaat als eerste gemeente van Noord-Limburg senioren ondersteunen om hun weg (terug) te vinden binnen het openbaar vervoer. Inclusief Buurt- en Wensbus. Dit project is onderdeel van Trendsporal, een regionale samenwerking van de acht Noord-Limburgse gemeenten met focus op duurzame, veilige en slimme mobiliteit. Het gaat om een samenwerking van gemeente, vervoerders, dorps- en wijkraden en KBO-afdelingen.

Wat gaan we doen?

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van onze ouderen moeite heeft met reizen binnen het openbaar vervoer (OV). Bovendien hebben we

te maken met een bovengemiddelde vergrijzing in onze regio. En: het OV is in onze gemeente niet altijd even goed bereikbaar. De komende maanden gaan we aan de slag met de organisatie van informatiebijeenkomsten, een Open Dag én praktijkdagen waarop senioren samen met vrijwilligers oefenen in het OV. De exacte datum en tijden vindt u te zijner tijd in Ter Sprake of op Maasburen.nl. Zo willen we ervoor zorgen dat ouderen mobiel en bereikbaar blijven en (weer) met een vertrouwd gevoel op pad kunnen gaan.

Vrijwillig gezocht!

Vindt u het leuk om een ander te helpen? Houdt u van contact met men-



sen? Word dan vervoersambassadeur binnen dit project. Wij zoeken vrijwilligers die samen met ons aan de slag gaan met de genoemde onderdelen. Zo helpt u senioren om weer vertrouwd te raken met het OV.

Heeft u vragen of interesse? Stuur dan een e-mail naar de dorpsraad:

nfo@dorpsraad-middelaarplasmolen.nl

Rommelmart De Everlanders in Plasmolen

Op zondag 29 mei a.s. organiseert Blaaskapel De Everlanders haar tweemaaljaarlijkse rommelmarkt. Eigenlijk was het de bedoeling om deze afgelopen jaar te organiseren, maar helaas was dit vanwege de corona-beperkingen niet mogelijk. Maar we zijn blij om na 2019 weer onze rommelmarkt te kunnen houden.

Botenhal Eldorado

Ook dit jaar zal de rommelmarkt plaatsvinden in de botenhal van Jachthaven Eldorado aan de Witteweg in Plasmolen. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom voor uw koopjes in de geheel overdekte hal. De mooiste spullen zullen vanaf 11.00 uur per opbod worden verkocht. De entree bedraagt € 2,- p.p. en kinderen onder 16 jaar hebben vrij toegang. Er is een ruime parkeergelegenheid direct bij

de hal zodat u eenvoudig van/naar uw auto kunt komen.

Spullen ophalen

De leden van de blaaskapel zullen met hulp van vele vrijwilligers op zaterdag 28 mei in Middelaar en Plasmolen de aangeboden spullen huis-aan-huis komen ophalen, sorteren en klaar zetten in de hal. Er wordt binnenkort nog een flyer verspreid met verdere informatie vanaf hoe laat en welke spullen er worden opgehaald.

Luuzemèrt

Als sinds 1975 organiseren de leden van De Everlanders een rommelmarkt, beter bekend als de "Luuzemèrt". Het doel was en is nog altijd om met de opbrengsten hiervan, de uitgaven voor instrumenten, bladmuziek, repetities, en andere dingen te

kunnen bekostigen. In de beginjaren werd de rommelmarkt in Middelaar in en rondom het gemeenschapshuis gehouden. In 2011 zijn we naar jachthaven Eldorado in Plasmolen verkast, waar we alle spullen onder één dak in de botenhal kunnen uitstallen en van de grote parkeergelegenheid gebruik kunnen maken. Hiervoor zijn we het team van Eldorado bijzonder dankbaar.

Ook zijn de (oud)leden van De Everlanders en de vele vrijwilligers die o.a. meehelpen bij het ophalen, sorteren en de verkoop van de spullen onmisbaar. Het merendeel hiervan zijn vrijwilligers van verenigingen uit Middelaar en Plasmolen. Ook dit wordt bijzonder gewaardeerd.

We hopen wederom op een grote opkomst en zien u graag op zondag 29 mei op onze "Luuzemèrt"!

Voor meer informatie, zie de link naar Facebook op onze website

www.everlanders.nl

of

[mail naar info@everlanders.nl](mailto:info@everlanders.nl)



Advertentie

Van Keijsteren

Toys4Boys

voor het hele gezin!

2^{de} PAASDAG
14.00 - 19.00 uur

FI SIMULATOR | SPORTWAGENS & MOTOREN | JEEP RIJDEN
BRANDWEER DEMO | SPEURTOCHT | BBQ & BEERS

P GRATIS

VANKEIJSTEREN.COM



Luizenmarkt Zondag 29 mei 2022

Locatie: **Geheel overdekte botenhal
Jachthaven Eldorado, Witteweg
Plasmolen**

Aanvang: **10.00 uur**
Verkoop met opbod start 11.00 uur

Entree: **€ 2,- p.p.** (kinderen < 16 jaar vrij)

Gratis parkeren en ruime parkeergelegenheid



Voor meer informatie, zie link naar
Facebook op: www.everlanders.nl
of mail naar: info@everlanders.nl

Vertrouwen
Gegamenlijftheit

NIEUWE KLEUTERS WELKOM

OP STERRENSCHOOL EIGENWIJS

WORDT UW KIND TUSSEN
juni 2022 en juni 2023
04 JAAR

RONDELEIDING
Uw eerste kind op school?
Dan bent u van harte welkom
voor een rondleiding!

HEEFT U AL KINDEREN BIJ ONS OP SCHOOL?
Vraag het aanmeldformulier aan en meld uw kind digitaal
aan bij Ramona Husman via r.husman@lijn83po.nl.

**BENIEUWD NAAR
STERRENSCHOOL
EIGENWIJS?**
Dan zien wij u graag!

Vertrouwen

Middelaardag: donatie Sterrenschool EigenWijs

De organisatie van de zogenaamde Middelaardag is gestopt met het organiseren van dit initiatief. De organisatie is druk met hun studie en



Corona heeft natuurlijk ook invloed hierop gehad. Er was een spaarpotje over en dit bedrag is gedoneerd aan Sterrenschool EigenWijs. In overleg met de organisatie van de Middelaardag (Rick, Rachel, Fenna en Anne) hebben we besloten dit bedrag te besteden aan duurzaam buiten-spelateriaal. We hebben er een super mooi basketbalbord van gekocht. Dit valt erg in de smaak bij de oudere leerlingen (en de meester), daarnaast zijn er twee mooie stepjes en een aantal voet- en basketballen van aangeschaft. Su-



per fijn! Namens alle kinderen en het team van EigenWijs: dank je wel dat er (weer) aan ons gedacht is!!

Maasmuziek op het Middelaarhuis

Op 26 mei is het Hemelvaartsdag. Traditiegetrouw kan er dan gefietst en gewandeld worden op de Kerkenpad-Zeldenrust route, een route die Noord-Brabant en Limburg op historische wijze met elkaar verbindt. De kerken in Sint Agatha, Middelaar, Mook en Cuijk openen hun deuren voor een bezoek en de beeldentuin langs de route zijn geopend. In Cuijk zorgt de veerpont Spes Mea voor de overtocht over de Maas richting Mook en tussen Sint Agatha en Middelaar vaart het in ere herstel-

de voetveer Zeldenrust. Dit laatste pontje wordt speciaal voor deze gele-



genheid te water gelaten. Dat is ieder jaar weer een feestelijke gebeurtenis.

Daarom organiseren de bewoners van het Middelaarhuis een happening. Rond het middaguur wordt het startschot gegeven van het vaarseizoen van de Zeldenrust. Muziekvereniging Middelaar 1919 zorgt met Muziek aan de Maas voor de opluistering van dit speciale moment. Daarna is er nog een optreden van orkest Divers en misschien ook nog wel van een jeugdorkest. Een geïmproviseerde terras, een hapje en een drankje, vrolijke muziek, het zijn allemaal ingrediënten voor een gezellig buitengebeuren.

Middelaar len de Kieker

Beste inwoner van Middelaar en Plasmolen,

Nadat we op 28 november jl. vanwege corona moesten afzeggen, gaan we opnieuw een poging doen om op zondag 15 mei a.s. van 14.00 uur tot 17:00 uur een ontmoetingsmarkt in en om MFC de Koppel te houden. De afgelopen (corona) tijd zijn er veel nieuwe mensen komen wonen en veel nieuwe initiatieven gestart. Daarom willen we jullie als vereniging/organisatie uitnodigen en de gelegenheid geven om aan al onze inwoners te vertellen waar jullie mee bezig zijn. Dat kan op allerlei manieren, door flyers, een demonstratie / presentatie te ge-

ven of wat jullie zelf maar bedenken. Iedereen krijgt 1 tafel ter beschikking (1.80m bij 80). Als je hieraan deel wil nemen, kun je dat voor 14 april doorgeven, door een mail te sturen naar zwartjespetra@gmail.com Daarin graag ook aangeven of je een presentatie wil houden. Deze mag niet langer dan 10 minuten duren.

Buiten houden we de plantjesmarkt waarvan de opbrengst ten goede komt aan de vlinderwei in Plasmolen. Tevens vragen wij of onze inwoners weer mee willen doen aan "Heel Middelaar bakt" zodat we lekkere taart bij de koffie kunnen serveren.

Dit is een mooie gelegenheid om de

inwoners van Middelaar en Plasmolen te kunnen informeren over alles wat er in onze dorpen gaande is en om nieuwe leden te werven.

Alvast bedankt en met vriendelijke groet,

Team Welkomstcomité en Team Dörpskamer



Verlaat kerstdiner

Door de Corona maatregelen ging het kerstdiner van het eetpunt voor de tweede keer niet door. Toen we dit aan onze gasten vertelden, waren ze best wel verdrietig. We hebben toen gezegd: "als we weer mogen beginnen, doen we dat met het kerstdiner, ook al is het hoog zomer."



Woensdag 9 februari was het zover, met onze vrijwilligers hebben we de tafels in kerstsfeer aangekleed en met z'n allen een heerlijk 4 gangen diner verzorgd. Wij als vrijwilligers werden ook in het zonnetje gezet door onze gasten met een mooie bos tulpen. Het was genieten voor iedereen.

Wij verzorgen het eetpunt met onze vrijwilligers iedere week al meer dan 13 jaar. We hebben enkele gasten die er vanaf het begin bij zijn. Het is iedere week een verrassing wat er op het menu staat, er wordt altijd gevraagd bij nieuwe gasten of er iets is waar ze niet van houden. De kosten voor een vers gekookte maaltijd bedragen € 10.00 incl. consumptie, bij speciale gelegenheden kan het iets duurder zijn

Wil je een keer mee eten of de sfeer proeven neem contact op met Kosien ten Haaf 06 31764634 of Ria Bus 024 696 1412
Vrijwilligers Eetpunt Middelaar

Website

Dorpsraad

Dorpsraad Middelaar en Plasmolen voortaan op Maasburen.nl!

Vanaf heden vervalt de huidige website van de Dorpsraad Middelaar en Plasmolen en zijn wij voortaan te vinden op maasburen.nl!

Via onze eigen pagina houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte van de laatste zaken en ontwikkelingen.

U kunt ons bereiken via ons nieuwe e-mail adres:

info@dorpsraad-middelaarplasmolen.nl

<https://maasburen.nl/pagina/dorpsraad-middelaar-en-plasmolen>



Jij wordt gezocht!

Toneelvereniging ONA Milsbeek zoekt talenten!

Net als bij alle verenigingen waren de afgelopen twee jaren zwaar. Toch zat ONA niet stil! Vanaf september werd gerepeteerd aan een nieuw toneelstuk om op te voeren voor het 90 jarig jubileum in 2022! Met twee nieuwe

spelers en een kersverse regisseur waren de vooruitzichten prima!

Helaas werd één van de leden ziek en zocht de regisseur vanwege de reistijd liever iets dichterbij huis. Er zat niets anders op dan het toneelstuk te cancelen. Een grote teleurstelling, maar bij de pakken neerzitten lost niets op!

In september willen we met een frisse start aan een nieuw toneelstuk beginnen. En jij kunt meespelen! Of je nieuw bent met amateurtoneel of al ervaring hebt, dat maakt niet uit. Bij ons word je met open armen ontvangen. Sta je liever niet zelf op de planken, maar zou je graag meehelpen met het decor, grime, souffleren of bestuurszaken, dan ben je ook van harte welkom! Daarnaast zijn wij ook op zoek naar een regisseur.

Ben je geïnteresseerd of wil je graag meer informatie, dan kun je mailen naar onamilsbeek@gmail.com of stuur ons een berichtje via onze Facebookpagina [@onamilsbeek](https://www.facebook.com/onamilsbeek)



Oproep

Marjolein (0617794377) zoekt iemand om haar enkele uren te helpen bij het verzorgen van haar paarden aan de Dorpsstraat in Middelaar.



Astrantia

Ten tijde van het drukken van de vorige editie van De Dorpskrant kondigden de overheid aan dat de coronamaatregelen verder werden afgeschaald, ook op het gebied van sport. Hierdoor werd het weer mogelijk om wedstrijden te spelen en besloten de bonden om de competities zo snel als het ging weer te hervatten. En dus worden er inmiddels alweer een aantal weken wedstrijden gespeeld op De Heikant en de sportvelden en zalen in de regio. Weekenden met activiteit op de velden en gezelligheid in de kantine als vanouds als resultaat.

Ondanks, of wellicht juist als gevolg van de doorgevoerde versoepelingen blijft corona invloed hebben op



de sport. Zo heeft Astrantia 1 in de eerste weken van de herstart te maken gehad met meerdere afgelastingen. Om het aantal wedstrijden weer in lijn te laten lopen met de overige teams, is een dubbel programma met wedstrijden op de zondag én de donderdag onvermijdelijk. Door het ontbreken van verlichting op het eigen sportpark, is het eerste elftal voor de wedstrijden op donderdagavonden uitgeweken naar de velden van Germania en SV Hatert. En niet zonder succes: met twee ruime thuisoverwinningen op vreemde bodem heeft het team van Pothuizen de aansluiting gevonden met de subtop. Een mooie uitgangspositie om het tweede deel van de competitie in te gaan.

Problemen met het licht spelen niet bij het korfbal waar het zaalseizoen, al dan niet in aangepaste vorm, in volle gang is. In kleinere competi-

ties van vier teams spelen Astrantia/ONA 1 en 2 om promotie en degradatie richting het volgende seizoen. Waar de selectie van Astrantia/ONA met keurige resultaten is begonnen en meedoet om de bovenste plekken is er ook al nieuws over het volgende seizoen. Nadat trainster/coach Lynn Groenen aangegeven had om te stoppen, is de TC op zoek gegaan naar een waardige opvolging. Deze heeft men gevonden in Saskia van Kerkhof – Dijkstra in samenwerking met Paul van Someren, momenteel werkzaam bij SPES. Vanaf komende zomer zal dit trainersduo de taken van Lynn overnemen, die weer gaat proberen om op het veld haar bijdrage te leveren.

Tot slot is er nog meer mooi nieuws te melden: bijna de gehele vereniging is in nieuwe tenues gestoken! Grote dank gaat uit naar de diverse shirt sponsors die dit mogelijk hebben gemaakt: Loonbedrijf Peters Haps (korfbal 1), LaVér Optiek (korfbal 2), Fieldworx (korfbaljeugd), Garage Van Duijnhoven (voetbal 2) en De Pannekokenbakker (voetbaljeugd). Daarnaast worden de jeugdteams van Astrantia Korfbal voorzien van trainingspakken. Deze worden gesponsord door Vakantie bij Meeussen, Camping De Geuldert en Janko Horsten groen- en grondwerk. Met nieuwe tenues en de lente in aantocht zijn de teams van Astrantia er helemaal klaar voor om na twee jaar weer een heel seizoen vol te gaan maken.

Tot snel op Sportpark De Heikant!



Redactie:

- Sjaak Hendriks en Marieke Lemmen (redactie)
- Jack Braks (layout)

E-mail:

dorpskrantmiddelaar@gmail.com

www.middelaar.info

Drukwerk: CDisplay

Inleveren kopij

U kunt uw artikelen voor de **Dorpskrant 50** (mei) tot 09 mei mailen naar:

dorpskrantmiddelaar@gmail.com

Uw ideeën en tips zijn van harte welkom bij de redactie.



Advertenties

De redactie wil u graag wijzen op de mogelijkheid om advertenties te plaatsen, mede ook vanwege de oplopende kosten.

De prijzen zijn als volgt:

1 pagina	€ 50,00
3/4 pagina	€ 40,00
1/2 pagina	€ 30,00
1/3 pagina	€ 25,00
1/4 pagina	€ 20,00
1/6 pagina	€ 15,00
1/12 pagina	€ 10,00

Dus : adverteren maar!