

DORPSKRANT

Middelaar & Plasmolen

UITGAVE SEPTEMBER 2022 • JAARGANG 10 • NUMMER 52

MAIL: DORPSKRANTMIDDELAAR@GMAIL.COM

AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

Juffrouw Willems

Ze had de opleiding nog net niet helemaal afgerond en dus kreeg de combinatie van klas 1 en 2 van de Middelaarse O.L. Vrouweschool heel even les van een invaller maar na twee weken, in juni 1962, was ze er klaar voor en begon de 19 jarige Mieke Willems aan een schoolcarrière die uiteindelijk 60 jaar zou duren. Dat Mieke op 14 juli voor al het werk dat ze vooral in Gennep-Zuid op school heeft gedaan koninklijk werd onderscheiden en dat ze kort daarna haar tachtigste verjaardag vierde, heeft in alle plaatselijke krantjes gestaan. Maar wat ons zo nieuwsgierig maakte, was hoe onze juf dat allereerste begin en die vijf Middelaarse jaren had ervaren. Dus gingen we op een zomerse ochtend bij haar en haar zus Gemma op de koffie in Molenhoek. Ze bleek geen spat veranderd. Verwelkomde



ons, twee leerlingen uit haar allereerste groep, alsof ze ons gisteren nog had gezien en ging op haar praatstoel zitten.

Streng

“Die eerste dag, dat onthaal met die bordtekening! “Welkom bij de biggetjes” stond erop geschreven. Dan kan er toch al niets meer fout gaan!” Ze weet nog precies dat ze streng moest beginnen. De invaller, een gepensioneerd meester uit Cuijk, had twee weken lang alleen maar voorgelezen. Er moest hard worden gewerkt om de achterstand in te lopen. Onze juf wist van aanpakken en we hebben dan ook veel van haar geleerd. Annelies bijvoorbeeld was linkshandig en Mieke leerde haar rechts te schrijven. Annelies schrijft nog altijd moeiteloos links én rechts.

Meisjes en jongens

In die tijd had je jongens- en meisjesscholen maar in Middelaar was de school altijd al gemengd. Er was wel een duidelijke scheiding. De speelplaats was met een betonnen rand in tweeën gedeeld. Een kant voor de jongens, een voor de meisjes. In de kerk waren de kinderbankjes. Ook daar had je een jongens- en een meisjeskant. Mieke moest twee keer in de

AGENDA dorpsactiviteiten

11 SEPTEMBER 2022

- OPEN MONUMENTENDAG
- ORGEL CONVERT

16 SEPTEMBER 2022

- VIB BLOEMENACTIEU

17 SEPTEMBER 2022

- KERMISAVOND 20.00U

18 SEPTEMBER 2022

- KERMIS (CONCERT)

07 OKTOBER 2022

- DAG VAN DE OUDEREN

09 OKTOBER 2022

- GEMEENTECONCERT

30 OKTOBER 2022

- KISTE TRUI WANDELTOCHT

DORPSRAAD VERGADERINGEN 20.00u

- 05 OKTOBER 2022

week naar de kerk om toezicht te houden. Ze moest dan achter de kinderen zitten, maar als de kinderen praatten, werden ze, nog vóór zij zelf in kon grijpen, door Zus van de pastoor bij de kladden gepakt. Je voelde je als leerkracht dan wel voor schut gezet. De andere dagen hadden trouwens de andere leerkrachten toezicht. De kinderen moesten iedere dag naar de vroegmis. Om half acht zaten ze

Van de redactie

De ergste hitte is uit de lucht, de meeste weggelopen poezen zijn weer terecht, de loslopende honden en kippen zijn ook weer thuis en de meeste verenigingen zijn weer gestart met seizoen 2022-2023. Als we de sandwichborden om onze lantaarnpalen moeten geloven zijn ook de scholen weer begonnen en fietsen de leerlingen al dan niet elektrisch aangedre-

ven en al dan niet met een vriend of vriendin achterop de regio in om de door de zomerwarmte weggevaagde skills op te frissen en nieuwe kennis op te doen. Er worden nieuw contacten gelegd, niet alleen op school maar ook in uw dorp wordt vrolijk doorgeschoven en aangeschoven. Voor u ligt de nieuwe editie van uw eigen Dorpskrant met herinneringen uit de

vorige eeuw en nieuws voor de periode die komen gaat. Veel plezier met nummer 52!

Aan deze uitgave werkten mee: Imke Bonnamy, Ellie Janssen, Gerie van der Land-Zijderveld, Wim Lemmens, Ellis van de Locht, Irma de Ridder, Carla Wienhofen en Petra Zwartjes.

in de kerk en kregen op school een aantekening als ze er waren geweest. Nog een verschil tussen de meisjes en de jongens: de jongens kregen handarbeid van de meester maar de handwerkles moest door een vrouw worden gegeven. Het was de taak van Mieke om alle meisjes van de school te leren breien, haken en borduren. Mieke verzon allerlei handwerkjes en Gemma hielp haar thuis met de voorbereiding. Ineens herinnerden we ons het tasje, met de hand genaaid en geborduurd. En het blauwe merklapje met in het midden het jaartal 1964.

Salaris



Een keer in de maand werd het loon uitbetaald. Dan moest Mieke naar het kantoortje van meester Schobers, het hoofd van de school. Daar kreeg ze zo'n bruin loonzakje met 250 gulden erin. Dat was een hoop geld en ze vond het dan ook hartstikke eng om er helemaal alleen langs het kanaal mee naar huis te fietsen. Ze kwam altijd met de fiets naar school, alleen in de strenge winter van '62-'63 was Middelaar met de fiets niet bereikbaar. Toen mocht ze met meester Janssen meerijden als hij zijn vrouw ging ophalen die in Nijmegen voor de klas stond.



Traktaties

Het dorp Middelaar was erg met zijn school verbonden. Als er bij Theunissen werd geslacht werd er een schaal met versgebakken worst naar school gebracht. Voor de jarige leerkracht was er een doos champignons of een vers geslacht haantje. Pastoor Verbugt trakteerde op zijn verjaardag alle kinderen, stuurde ze vervolgens naar huis en nam het personeel mee naar de pastorie voor een borreltje. Liesbeth, de poetsvrouw legde met sinterklaas altijd iets lekkers op de tafels van de kinderen. En met de Middelaarse kermis was er 's morgens school en van daaruit gingen de kinderen meteen door naar de tent waar de ouders al volop aan het vieren waren. Iemand stelde voor om met de kermis op schoolreis te gaan maar dat bleef bij die ene keer. De Middelaarse kermis was gewoon een van de betere kermissen in de regio. Die mocht je ook als kind niet missen. Aan het einde van het schooljaar nam meester Schobers het voltallige personeel mee naar huis voor een goede afsluiting.

Vroeger

Steeds meer herinnerden we ons van onze lagereschooltijd. Met de gymles gingen we naar het voetbalveld want de jongens wilden voetballen. Of we speelden kastie op de speelplaats. Er werd gerookt in de klas. Meester Janssen stuurde leerlingen naar Pierre d'n Bekker aan de overkant om sigaretten voor hem te halen. We kregen het over de inktlappen, het

Marieke

Tubbergen

Een jaar of vier geleden had ik nog nooit van Tubbergen gehoord. Of misschien ook wel, maar in ieder geval niet bewust. De gemeente Tubbergen is mijn leven binnengewandeld toen we bezig waren met de organisatie van het 100 jarig jubileum van de fanfare. Ik kwam erachter dat Tubbergen enorm geholpen heeft bij de wederopbouw van Middelaar na de Tweede Wereldoorlog. We kregen communiebanken en een preekstoel voor in de kerk, muziekinstrumenten voor onze fanfare en een knots van een aambeeld voor de smid. Mijn vader wist te vertellen wat een karwei het was geweest om het gevaarte in Middelaar te krijgen. Door zijn verhalen ging ik van Tubbergen houden. We zouden er met de fanfare naar toe gaan en optreden bij de Dr. Schaepmanharmonie. Ik verheugde me er echt op. Maar toen kwam corona. En daarna kwam crisis na crisis. Mijn Tubbergen kwam groot in het nieuws omdat het door de regering gedwongen werd tot grootschalige opvang van asielzoekers. Daar waren met name de inwoners van Albergen tegen, ze startten een landelijke petitie en haalden dagelijks het journaal. Ze werden niet bepaald neergezet als de hartelijke en vrijgeevige Twentenaren die ik mij was gaan voorstellen. Geen fijn gevoel.

Maar toen kwam Hanna. Eergisteren zagen we op Vliegveld Twenthe het theaterspektakel 'Hanna van Hendrik', een toneelstuk waarin boerin Hanna vecht om de verkoop van haar boerderij – al drie generaties familiebezit – tegen te houden. Ze vecht tegen de Boerenleenbank en de ruilverkaveling. Het had ook de Rabobank en de stikstofcrisis kunnen zijn, maar het stuk speelde in de tumultueuze jaren zeventig, de bloeitijd van de actiegroepen. En daar waren ze weer: ook de Twentse boeren in Tubbergen kwamen in opstand. Hun protest in 1971 tegen de ruilverkaveling was de felste boerenopstand in de Nederlandse geschiedenis. Zo ken ik mijn Tubbergen weer! Positief en negatief liggen vaak dicht bij elkaar en het gelijk zal ook hier wel in het midden liggen. Maar waar wat mij betreft niet aan hoeft te worden getwijfeld, is dat die muziekreis van Muziekvereniging Middelaar naar Tubbergen er nu echt snel van moet komen.

vloeipapier. Over de inktpotjes die regelmatig schoongemaakt en opnieuw gevuld moesten worden. “Die kruimeltjes van al dat gummen kwamen in de inkt terecht en dan kon je niet meer schrijven met je kroontjespen,”

legt Mieke uit. “Dat vonden de kinderen het mooiste karweitje: het vullen van de inktpotjes uit zo’n grote fles met een tuitje.”



Reünie

Op 7 april 2001 was er een reünie met drie van de vijf jaarlagen die juf-frouw Willems in haar Middelaarse tijd heeft gehad. Ze denkt met veel plezier terug aan die bijeenkomst en laat trots het boekwerk zien dat er bij die gelegenheid is gemaakt. Helaas was onze eigen jaargang daar niet bij maar we kunnen ons iets voorstellen bij zo’n gezellige Middelaarse reünie. Onze juf is er in ieder geval nog vol van. En ze had nog uren door kunnen vertellen.

Annelies Versteegen-Bouhuis en Marieke Lemmen

Open Monumentendag 2022

In de vorige Dorpskrant heeft de voor aankondiging gestaan van de eerste Open Monumentendag voor Mook en Middelaar. Het gaat definitief door!! Op 11 september staan alle gemeentelijke- provinciale- en rijksmonumenten van onze gemeente van 11.00 tot 17.00 uur voor u klaar



voor een bezichtiging. In een mooie fietsroute van zo’n 20 km (in te korten naar behoefte) kunt u ze allemaal bewonderen en sommigen zijn open voor een bezoek.

Allemaal herinneringen aan het indrukwekkende verleden van onze gemeente. Samen vertellen ze de veelzijdige geschiedenis van Mook en Middelaar en van onze voorouders. Van de Romeinen (brug bij Middelaar, grafvelden aan de Riethorst, Romeinse Villa in Plasmolen), de Tachtigjarige Oorlog (de kerk van Mook)

tot en met ons Rijke Roomse verleden (kerken van Molenhoek en Middelaar, kapelletjes). En van Jan J. Luden en zijn Jachtslot de Mookerheide tot de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en nog veel meer.

Kortom, een belevenis om weer eens nader kennis te maken met onze plaatselijke geschiedenis door een mooie fietstocht langs de nog aanwezige monumenten in onze gemeente die hier nog van kunnen getuigen. Een aantal van deze monumenten is open om u te ontvangen. Bij een aantal andere is een informatiepaneel aanwezig om u niet alleen deze historische plaats of dit historische gebouw te laten bekijken maar ook om het verhaal erachter te leren kennen. De geschiedenis komt daardoor voor u nog meer tot leven. Geïnteresseerd? Noteer dan 11 september in uw agenda. Op de volgende startplekken: bij de O.L.V. van Zeven Smartenkerk Molenhoek, de Lambertuskerk in Middelaar, bij de kassen van het Jachtslot de Mookerheide en de Bovenste Plasmolen in Plasmolen ligt een uitgebreide kaart met de route en een korte informatietekst over alle monumenten voor u

klaar.

Erfgoedplatform Mook en Middelaar

Kamp

Terug kijken op een geslaagd kamp voor de jeugd van Astrantia. Voor de zomervakantie hadden we een club van 30 korf- en voetbalkids om het kamp af te trappen op vrijdagavond. Onder t genot van ijsjes van Clevers, opent Henk Simons het kamp. Levend stratego in het bosje gevolgd door ‘disco’ in de kantine, want dat is het thema dit jaar. Op zaterdag naar Irrland en uiteraard de traditionele spooktocht in de avond. Op zondag samen opruimen, met alle ouders erbij.

Voor het nieuwe seizoen; veel plezier! Hartelijke groet, Sjoerd, Luut, Esther, Mariska en Anne’



OPROEP VRIJWILLIGERS VLUCHTINGENHULP

Vluchtelingenhelp Mook (VHM) is dringend op zoek naar mensen die als vrijwilliger de begeleiding van een vluchteling of vluchtelingengezin op zich willen nemen.

Zoals we allemaal vrijwel dagelijks in de media vernemen zitten op dit moment de Asiel Zoeker Centra (AZC's) in Nederland overvol met vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben (zogenaamde statushouders), maar niet door kunnen stromen naar een huis. Om dit probleem op te lossen zijn er landelijk afspraken gemaakt met gemeentes en woningbouwverenigingen over het aantal te huisvesten statushouders per regio / gemeente. Hierdoor neemt ook in Mook, Middelaar en Molenhoek de toestroom van statushouders toe. Deze statushouders dienen allemaal een verplicht inburgeringstraject te volgen. Dat betekent dat ook Vluchtelingenhelp Mook **dringend behoefte heeft aan méér beschikbare vrijwilligers die een statushouder dan wel een gezin kunnen ondersteunen.**

In de gemeente Mook & Middelaar wordt de begeleiding van statushouders verzorgd door vrijwilligers. Een deel van deze vrijwilligers biedt maatschappelijk ondersteuning aan de sta-

tushouder of een gezin met meerdere statushouders. Zij helpen bij het lezen van brieven, bij het invullen van formulieren en contacten met organisaties op diverse gebieden. Ze helpen de vluchtelingen met de aanmelding bij een huisarts, een tandarts, een internetprovider, een basisschool voor eventuele kinderen, sportverenigingen e.d. en wijzen hen op financiële ondersteuningsmogelijkheden (zoals Stichting Leergeld voor minderjarige kinderen). Zij maken de statushouders wegwijs in de sociale kaart van de gemeente en in de gewoontes van Nederland.

Taalmaatjes: Daarnaast is er een groep vrijwilligers die de Nederlandse taalontwikkeling van de statushouders stimuleren als taalmaatje. Er is twee keer per week in het Môks Café een taalcafé georganiseerd door vrijwilligers waar de statushouders in het Nederlands met elkaar kunnen communiceren onder begeleiding van twee vrijwilligers.

Is maatschappelijke begeleiding niks voor jou, maar wil je wel ander vrijwilligerswerk met vluchtelingen doen? Wij zijn naast maatschappelijk ondersteuners óók op zoek naar taalmaatjes!!! Mensen die bijvoorbeeld

1 keer per week de Nederlandse taal willen oefenen met de nieuwkomer(s).

De meest urgente vragen die we hebben betreffen:

Een jonge Syrische vluchteling met haar 3 maanden oude baby die in de Burchtstraat is gehuisvest. Wil je haar als taalmaatje helpen met het leren van de Nederlandse taal? Of ben je bereid om haar af en toe mee te nemen naar een supermarkt of haar te begeleiden bij een bezoek aan het consultatiebureau?

Eind september komt er een gezin (vader, moeder en drie kinderen) in de Lindeboom in Mook wonen. Dit gezin willen we graag een maatschappelijk ondersteuner en een taalmaatje bieden.

Heb je vragen, wil je meer informatie of wil je je aanmelden als vrijwillig(st)er, neem dan contact op met Irma de Ridder (i.ridder1@chello.nl) of met Marlies Megens (m.broring@kpnplanet.nl).

www.vluchtelingenhelpmook.nl

Sportieve Noodoproep!

De senioren uit onze dorpen hebben een flyer van SamenFit in de bus gekregen om mee te doen aan fittesten om te bepalen welke vorm van sport voor u geschikt zou zijn.

Beweegcollectief Mook en Middelaar geeft dan de mogelijkheid om goedkoop te gaan sporten. Nu zijn er nog wel mogelijkheden om in Middelaar te sporten maar dat worden er steeds minder. Daarom deze noodoproep. Het sporten voor de oudsten onder ons is namelijk al samengevoegd met Mook en daardoor alleen nog in

Mook mogelijk. Het bewegen voor 55 jaar en ouderen wordt nu nog op dinsdag en donderdag gedaan maar ook dat wordt naar één avond teruggebracht als er niet meer deelnemers komen. Ook als u niet naar de fittesten komt en jonger bent dan 55, kunt u eens op de site van www.beweegcollectiefmookenmiddelaar.nl kijken wat voor u de mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld de Zumba, die werd voorheen ook in Middelaar gegeven maar omdat er niet genoeg deelnemers zijn, rijden er nu wekelijks een aantal auto's met sporters naar Mook.

Terwijl Zumba de vrolijkste manier van sporten is want het is dansen op muziek.

Voor teamsporten kunt u natuurlijk ook terecht bij onze voetbal- en korfbalvereniging Astrantia S.V. en tennisvereniging de Heikant.

Laat niet alle sportclubs uit ons dorp verdwijnen en kom in actie!

Een sportieve groet van Petra Zwartjes

Kerken en kapellen in klei vereeuwigd

Keramist Pieter Arts laat gebedshuizen zien op Keramisto
Kerken en kapellen uit de regio in klei vereeuwigd

“Kerken en kapellen zijn gewoon heel mooie gebouwen”, zegt Pieter Arts terwijl hij plastic verwijderd van de kleine torenspits van de Middelaarse kerk. De ‘keramisch activist’ van de bekende bakkersfamilie uit Ottersum houdt ervan om fantasierij-



ke gebouwen van klei te maken die het goed zouden doen in filmdecors van Star Wars of Lord of the Rings. Maar nu heeft hij het dus te pakken van gebedshuizen.

“Dit jaar laat ik op het keramiektfestival Keramisto kapellen en kerken zien”, vertelt de 66-jarige keramist. “Eigenlijk had ik niet zoveel zin meer in het werken met klei. Ik miste de energie. Maar vorig jaar heb ik een nier gekregen van mijn broer Harrie en het lijkt wel alsof ik helemaal ben opgebloeid.”

Het geloof speelt geen rol bij zijn keuze voor de onderwerpen, al slaat Arts altijd even een kruisje als hij de ovendeur openmaakt. Hij liet zich inspireren door de fraaie kerken in Gennep en omgeving. “Ook de Ambonese kerk uit Gennep zit erbij. Ik wist eigenlijk niet eens dat die kerk bestond, ik was blij dat iemand me daar op wees.”

En ook de Stevenskerk in Nijmegen en de St. Romboutskathedraal van Mechelen zijn in miniatuur nagemaakt. Het zijn allemaal prachti-

ge bouwwerkjes geworden, met een overvloed aan details zoals piepkleine wijzerplaten, zolderraampjes en soms zelfs een paar graven. Ook het Mariabeeld in reliëf van de Milsbeekse kerk is zichtbaar, net als St. Antonius Abt in de kapel van Ven-Zelderheide.

Gezegend

“De kapel van Afferden heb ik twee keer gemaakt”, zegt Arts. “Een vrouw zocht nog een cadeau voor haar moeder, die elke dag een kaarsje aansteekt in die kapel. Die wilde ik dan ook wel aan haar verkopen. Tijdens een mis voor die moeder is de kleine kapel gezegend, dat vind ik wel mooi.” Hij vindt het belangrijk dat de gebouwtjes uiteindelijk een passende plek krijgen, liefst ergens waar een link gelegd kan worden met de originele gebouwen.



Zijn kerkje van Middelaar zal ook al te zien zijn tijdens Open Monumentendag op 11 september, in de kerk zelf. Dan zijn daar ook de kapelletjes van de Eindweg en de Riethorst te bewonderen. Met de deurtjes dicht, dat wel, hoewel die normaal gesproken uitnodigend open staan. “Als keramist ben ik heel blij met deuren”, lacht hij. “Dat maakt het kleien wat gemakkelijker.”

De Stevenskerk komt in een etalage te staan in de Stikke Hezelstraat, omdat het in september van dit jaar 750 jaar geleden is dat de kerk werd gewijd, zegt hij. Arts twijfelt nog over het wel of niet kleuren van de fraaie kunstwerkjes. “De kerk van Mook

heb ik gedeeltelijk wel gekleurd met slib, maar ik vind het ook wel mooi als ze één kleur houden.”

Opvallende afwezigheid in de reeks gebedshuisjes is de kerk van Molenhoek. De keramisch activist (‘dat betekent gewoon actief in de keramiek, hoor’) moet nog beslissen of hij daar aan gaat beginnen. “Die kerk is erg groot, ik zal er eerst nog eens een kijkje gaan nemen.”

Marsepein

Na de LTS volgde Pieter Arts de bakkersopleiding, waar hij al snel de smaak van klei te pakken kreeg. Figuurlijk dan, want officieel is hij chocolatier van beroep. “We leerden tijdens de opleiding marsepeinen figuurtjes boetsen. Maar om te voorkomen dat we het marsepein opaten, kregen we klei als oefenmateriaal. Nou, toen daar op school ook nog een keramiekoven bleek te staan, was ik verkocht.”

Arts’ handen maken waar zijn fantasie hem voert. Dat varieert van (delen van) schilderijen van Rembrandt, draken en waterspuwers tot industriële gebouwen met onderdelen van apparaten tot grappige molletjes, neushoorns, apen en heuse draaimolens. “Klei blijft me bezighouden en me uitdagen. Voorlopig blijf ik nog bezig met de kerkgebouwen en kapelletjes, daarna zie ik wel wat er op mijn pad komt.”

Het jaarlijkse internationale keramiektfestival Keramisto bij de Mookerplas vindt dit jaar plaats op 17 en 18 september.



Rijbewijs verlengen 75+

Opeens staat het op haar agenda. Het is even 'gesprek van de dag'. Er viel een brief op de mat. Van het CBR. Daarin staat dat zij nu, in haar 74ste



levensjaar, een Gezondheidsverklaring en een medische keuring nodig heeft om haar rijbewijs te verlengen. Ze grinnikt wat en briest een beetje: "Ik rijd als de beste en ik ben hartstikke fit!" Ze kent overal de weg,



maar de weg vinden op Internet, dát is soms een dingetje. Gelukkig heeft ze mensen om zich heen die helpen op de digitale snelweg. Op de website van het CBR staat:

"Vul uw Gezondheidsverklaring 4 maanden van tevoren in. Soms duurt het lang om uw Gezondheidsverklaring te beoordelen. Vul daarom 4 maanden vóór uw rijbewijs verloopt de Gezondheidsverklaring in. Zo heeft u de meeste zekerheid dat u niet zonder rijbewijs komt te zitten. En wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan vult u eerst een Gezondheidsverklaring in. Daarna gaat u voor onderzoek naar een arts en soms naar meerdere artsen. Met de informatie van de



arts(en) beoordeelt het CBR of u veilig kunt blijven rijden."

De huisartsenpraktijk in Medisch Centrum Mook keurt zelf. Mocht u daarbij niet aangesloten zijn: bij het Nijmeegs Keuring Centrum kunt u binnen zeven werkdagen een medische keuring ondergaan. Gevestigd in het Bedrijvencentrum aan de Groenestraat 294 in Nijmegen. U kunt in de omgeving gratis en gemakkelijk parkeren.

www.n-k-c.nl

www.cbr.nl

Orgelconcert in de kerk

Als inwoners van Middelaar kennen we natuurlijk allemaal onze kerk H. Lambertus en Brigida. Maar misschien weet niet iedereen dat in die kerk een bijzonder orgel staat. Het orgel in onze kerk is niet voor niets



een provinciaal monument. Het is na de herbouw van de kerk in 1951

geplaatst, maar al in 1854 - volgens anderen 1899 - gebouwd door Jan Proper uit Kampen voor de hervormde kerk in Varsseveld. In 1966 is het gerestaureerd en uitgebreid met een tweede klavier. De laatste jaren is het weinig gebruikt.

Dat is natuurlijk jammer. Daar gaat nu verandering in komen. Onlangs is het orgel opnieuw gestemd en beschikbaar voor concerten. Op Open Monumentendag, zondag 11 september, wordt er 's middags een orgelconcert gegeven in de kerk van Middelaar.

Dan geeft het trio Omnes Terminos, bestaande uit Margarita Dudčaka (sopraan), Jeroen Pijpers (orgel) en Irina Trajkovska (viool), om 13:00, 14:00, 15:00 en 16:00 uur een concert van steeds ca 15 minuten. Ze brengen, verspreid over de middag, werken van o.a. Corelli, Händel, Strategier, Leenders, Bach, Mozart, Belle, Frescobaldi ten gehore. De

kerk is die middag vrij toegankelijk en iedereen is welkom om naar de optredens te komen luisteren. Voor het volledige programma kijk op: <https://kamermuziekmookenniddelaar.nl/orgelconcert-omnes-termino/>

Het is de bedoeling om de komende tijd vaker een concert rond het orgel te organiseren. We houden u op de hoogte.



V.I.B.

De V.I.B heeft de laatste periode voor de vakantie ook weer de nodige activiteiten ondernomen.

Onder andere Happen en Trappen in en rondom Middelaar, en een Doe-dag, beide georganiseerd door en met onze leden.

Hopelijk heeft iedereen genoten van een fijne vakantie, aan het zonnige weer in Nederland zal het niet gelegen hebben. Ook wij starten in sep-

tember weer op. We beginnen met een excursie voor onze leden.

Na twee jaar afwezigheid door corona starten we ook weer met onze bloemenactie: op VRIJDAG 16 september vanaf 16.30 uur beginnen we in het buitengebied en de Plasmolen. Vanaf 18.00 uur in het dorp, we komen langs met mooie boeketten snijbloemen.

Wilt U informatie over onze Vrouwenbeweging? Stuur een mailtje naar vibmiddelaar@gmail.com.



Dag van de Ouderen

Nadat we door corona een tweetal jaren niet in de gelegenheid waren om de “Dag van de Ouderen” te vieren zijn we blij dat het dit jaar weer mogelijk is. De Dag van de Ouderen is een door de Verenigde Naties ingestelde dag om even stil te staan bij het belang van ouderen in onze samenleving. Nederland heeft dit initiatief overgenomen en sindsdien wordt in onze gemeente iedere eerste vrijdag van de maand oktober deze dag gevierd.

Het lokaal comité, bestaande uit de drie KBO's, de Zonnebloem, de Algemene Hulpdienst en de gemeente Mook en Middelaar, verzorgt jaarlijks de organisatie voor de “Dag van de Ouderen” en de toegang is vrij voor ALLE ouderen van onze gemeente. Dit jaar zal deze dag plaats vinden op vrijdag 7 oktober in “MFC de Koppel” (Gemeenschapshuis) aan de Dorpsstraat 45 te Middelaar.

Er is dit jaar geen specifiek thema, maar het programma ziet er in grote

lijnen als volgt uit:

Om 10.00 uur is de zaal open met gratis koffie/thee en iets lekkers, aangeboden door het Lokaal Comité Mook & Middelaar.

Gevraagd is aan Burgemeester Willem Gradisen om deze dag om 10.30 uur te openen. Daarna is er gelegenheid voor een tweede kop koffie.

Van 10.45 uur tot 12.00 uur zal er een presentatie gehouden worden onder het motto: “Ouderdom komt met gebreken”.

Van 12.00 uur tot 13.30 uur: lunch buffet. (Hiervoor moet u zich aanmelden!!)

Van 13.30 tot 15.15 uur krijgt U een middagprogramma voorgeschoteld door entertainer Geutefix, die ons op een aangename wijze meeneemt in de middag.

Rond 14.15 uur is er een korte pauze

waarin U een consumptie krijgt aangeboden en om 15.15 start de verkoop van de loten. Rond 16.00 uur start de trekking van de loterij met leuke prijzen.

Om 16.15 zal de dag worden afgesloten.

Vervoer voor mensen uit Molenhoek en Mook naar “MFC de Koppel” kan geregeld worden.

Evenals vorig jaren is er de mogelijkheid om voor € 12,50 per persoon deel te nemen aan de lunch. Gelieve bij opgave contant te betalen bij de normale bekende KBO-adressen.

Voor mensen uit Middelaar gaarne overmaken op rek.nr. NL87 RABO 0131 6391 29 t.n.v. KBO Limburg afd. Middelaar

Aanmelden/betaling kan tot 30 september op de volgende adressen:

Molenhoek: Willem Creemers, Sterreschans 8, telefoon 3583485

Mook: Thea van Beuningen, Lindeboom 68, telefoon 6961308

Toos Tielemans, St. Janstraat 9, telefoon 6961467

Middelaar: Kosien ten Haaf, Zevendalseweg 4, telefoon 6961512 of 06-31764634

of bij één van de andere bestuursleden van de afdelingen Mook, Molenhoek of Middelaar



De Kiste Trui wandeltocht - Beleef het mee!

Door de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus is het al weer drie jaar geleden dat de 10e (jubileum) editie van de Kiste Trui Wandeltocht plaatsvond. Als er geen nieuwe corona-maatregelen komen zal de wandeltocht op zondag 30 oktober a.s. voor de 11e keer worden gehouden.

De Prominentenclup van Carnavalsvereniging de Krölstarte heeft vijf wandelroutes uitgezet over en rond de Mookerheide, de Jansberg en over de struinpaden in natuurgebied de Gebrande Kamp in Milsbeek. De routes lopen door de prachtige natuur en omgeving van Middelaar en Plasmolen. Door de prima organisatie en de mooie bosrijke herfstomgeving is de Kiste Trui Wandeltocht erg bekend en geliefd bij veel wandelaars. De deelnemers hoeven geen “kilometers te maken” in aanloop naar de Vierdaagse, het zijn echte wandel- en natuurliefhebbers. Zij komen naar Middelaar om te genieten van de unieke omgeving en haar geschiedenis en cultuur. De bepijlde routes van 5, 10, 15, 20 en 25 kilometer liggen in de

schilderachtige omgeving van Middelaar, Plasmolen, Mook en Milsbeek. Geautoriseerde verkeersregelaars zorgen voor een veilige oversteek bij risicovolle wegen. Start en finish vinden plaats in MFC de Koppel, Dorpsstraat 45, 6587 AZ Middelaar.

Indien aan de orde zullen in en rond de Koppel de landelijke corona-afspraken worden nageleefd. Dit zal overal duidelijk kenbaar worden gemaakt. Ook dit keer zijn de rustplaatsen bij Herberg 't Zwaantje in Mook en restaurant de Plasmolense Hof en de Pannekoekenbakker in Plasmolen.

Het startgeld bedraagt € 5,00, leden van de KWbN betalen €4,00. De starttijden zijn: route 25 km (de Slag op de Mookerheide) tussen 08.00-10.00 uur, route 20 km (Mookerheide, Jansberg, de Diepen, de Gebrande Kamp) tussen 08.00-11.00 uur, route 15 km (Mookerheide, Zevendal) tussen 08.00-11.00 uur, route 10 km (Helling Jan de Pad, Zevendal) tussen 08.00-12.00 uur en route 5 km (Rondje Mookerplas) tussen 08.00-12.00 uur. Natuurlijk kunnen kinde-

ren (en grootouders) ook dit jaar weer grabbelen in de Grabbelkist van Trui.

Parkeren

De deelnemers kunnen hun voertuigen parkeren op het Kerkplein en in de omgeving van de Huissestraat. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk parkeerruimte te creëren. Bij een grote opkomst van deelnemers kan gedurende enkele uren overlast worden ondervonden in ons dorp. De organisatie van de Kiste Trui Wandeltocht rekent op uw begrip hiervoor. Het is voor het eerst sinds jaren dat de Kiste Trui Wandeltocht weer kan plaatsvinden in Middelaar en bij MFC Koppel. Hopelijk gooit corona niet opnieuw roet in het eten en kunnen de wandelaars weer genieten van de mooie wandelomgeving en van de bekende Middelaarse gastvrijheid.

Bedankt

Tijdens de weken in het ziekenhuis en ook daarna kreeg Joop Troost veel kaarten, appjes, telefoon, bezoek, bloemen en andere attenties. Hij zegt daarover: “Al die belangstelling, beemoedigende woorden en goede wensen hebben mij, en ook mijn gezin, ontroerd en getroost en hebben er zeker toe bijgedragen om de moed niet te verliezen. Hartelijk dank daarvoor! In de toekomst hoop ik al die mensen weer te zien en spreken.

Een acute alvleesklierontsteking is een nare ziekte maar gelukkig is herstel mogelijk. Langzaam komt mijn eetlust, energie en kracht terug. Volgens de arts heb ik nog een lange weg te gaan. Ik ben blij dat ik nu alweer zover ben dat ik een rondje kan fietsen op de hometrainer en kan genieten van de maaltijden en het mooie weer.”

Joop en Riet wensen alle lezers alle goeds!



In memoriam

Frans Janssen

* 8 november 1941
† 22 augustus 2022

“Godverdomme, ik heb een mooi leven gehad.”

De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Oscar Janssen
Schutterskamp 42
5434 SL Vianen

E-mail: jjanssen1@ziggo.nl

Muziekvereniging Middelaar

De laatste repetitie van de Muziekvereniging was een seizoensafsluiting en open repetitie in één. Een mooie zomeravond maakte het mogelijk dat de het fanfareorkest, Divers en de Everlanders lekker buiten voor de Koppel konden spelen. De sfeer zat er goed in door aanstekelijke muziek en het drumoptreden van de leerlingen Jan Horsten en Thijs Jans. Na afloop nodigde dirigent Marco van Teeffelen de aanwezigen uit om op 29 augustus,



de eerste repetitie na de vakantie, hun instrument op de nek te nemen en mee te komen spelen. Of er aan deze oproep gehoor is gegeven, weten we bij het samenstellen van deze uitgave nog niet. Wel is zeker, dat het seizoen

22-23 is begonnen en dat er leuke dingen op de rol staan.

Concerten en project

Het eerste concert is al heel snel en kent een lange traditie: het kermisconcert op 18 september. Het begint om 12.00 uur bij de Koppel. Om 13.00 uur speelt Divers. Bij goed weer buiten, anders in de grote zaal. Het tweede concert is het Gemeentecconcert. Daaraan doen de drie gemeentelijke orkesten mee. Muziekvereniging Middelaar, Harmonie Erica en de Drum- en Showband Mook. Het concert is op 9 oktober in de Koppel en begint om 14.00 uur. Verder start op 2 november het schoolproject 'Klasse-orkest' met de groepen 5, 6 en 7 van basisschool EigenWijs. De leerlingen krijgen dan gedurende 10 woensdagen van 13.00 tot 14.00 uur muzikles en sluiten af met een concert.

Top2000

De plannen zijn er al heel lang maar



het lijkt er nu toch van te komen: het Top2000 concert op 28/29/30 december 2023. De Koppel zal omgetoverd worden tot een Top2000-café, er zullen gasten zijn die commentaar geven bij nummers uit de Top2000 en natuurlijk zullen er veel liedjes uit die beroemde lijst worden gespeeld. Niet alleen door het orkest maar ook door gelegenhedencombinaties en solisten.

Daar zou je toch zomaar zin in krijgen! Gewoon meedoen. We repeteren iedere maandag vanaf 19.30 uur in de Koppel.

Secretariaat: 0622980265 of mariekelemmen@gmail.com.

Kamermuziekconcerten in Mook

Op zondag 18 september 2022 gaat het seizoen 2022-2023 van de Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar van start met een concert verzorgd door Dianto Reed Quintet. Dianto Reed Quintet is een kamermuziekensemble bestaande uit vijf jonge Spaanse musici met als basis Amsterdam. De naam van de groep betekent 'tuinanj' in het Esperanto; tuinanj' omdat het een typische mediterrane bloem is en Esperanto omdat het als een universele taal wordt beschouwd, net zoals muziek. Het ensemble biedt



een veelheid aan timbre en creëert

een unieke klank dankzij de combinatie van deze vijf houtblazers: klarinet, basklarinet, fagot, saxofoon en hobo. Ze hebben allemaal een gemeenschappelijk element: het riet. María González Bullón (hobo), Ovidi Martí Garasa (saxofoon), María Losada Burgo (fagot), Erik Steven Rojas Toapanta (basklarinet) en María Luisa Olmos Ros (klarinet) vormen samen het kwintet.

Op zondag 23 oktober verwelkomen we het Chekhov Trio. Dit is een pianotrio opgericht in Maastricht in 2016. De Nederlandse violiste Emma Rhebergen, de Amerikaanse celliste Anna Litvinenko en de Belgische pianiste Fem Devos houden ervan om kamermuziek te behandelen als een vorm van theater: ze proberen verhalen en dialogen te communiceren

door hun eindeloze verkenning van personages en rollen binnen de muziek die ze uitvoeren.



De concerten vinden plaats in de kerk van Mook, De Hove 1. Begintijdstip: 20:00 uur.

Voor het programma en kaartjes zie: kamermuziekmookenniddelaar.nl.

Tot 18 september is een voordelige 6-concertenkaart te koop waarvoor geldt: 6 concerten bezoeken, 5 betalen. Deze kaart is niet persoonsgebonden, dus mocht u een keer niet kunnen, geen nood, dan mag een ander in uw plaats.

Start

START – Met augustus alweer achter de rug kunnen we met recht zeggen dat een start weer gemaakt is.

Voetbal en korfbal, trainingen alsook oefenpartijen. Toernooien, BBQ's, en kantine-avonden.

De noppen zijn weer uit de kast, geel-zwarte tassen komen weer meermaals per week door het dorp gefietst. Douches op de club staan weer met regelmaat (enkel ietwat te heet) aan, glaswerk in de kantine wordt weer beschonken en de velden worden tussen de vele sproeibeurten (want ja, het weer vraagt, de gemeente antwoordt) weer door onze teams bespeeld.

Seizoen 2022-2023 – terwijl we 2020 voor het gevoel nog steeds in moeten halen.

Weer een legioen aan vierdaagse



wandelaars voorbij (en binnen) zien komen bij onze tent.

Weer een mooi aantal vrijwilligers die hier paraat stonden.

Bij onze korfbaldames een nieuw trainersduo aan het roer.

Bij voetbal het bekende gezicht van Patrick Pothuizen.

Vertrokken spelers/spelsters. Maar ook nieuwe aanwas. En ook de jeugd is alweer lekker aan het ballen.

Trouwe Middelaarse gezichten langs het veld tijdens oefenpartijen. Als ook door de struiken heen vanaf hoek Heikant/Bouwsteeg. Hoe toegankelijk ons sportpark ook is, dit stukje gewas tegen die drempel aan is al jaren (JAREN!) een plek waar we toch meerdere vaste gezichten hebben



kunnen zien staan. Bij de grote stadions worden de uitsupporters in die hoeken geparkeerd, ingedamd, met zo hopelijk de minste overlast.

Zou het daar ooit mee begonnen zijn misschien? Ik vraag het me af. Misschien moet ik er eens bij gaan staan en het eens van die kant bekijken. Misschien is het zicht vanuit die achterste cornervlag zo slecht nog niet.

Maar **wanneer** wordt er nu écht gestart?

Onze voetballers spelen zondag 25 september hun eerste competitiewedstrijd, op eigen veld tegen Blitterswijk. Voor de beker wordt er zondag 4, 11 en 18 september al gespeeld. Thuis tegen Siol (Cuijk), uit tegen Vianen Vooruit (Vianen – gaan we gemakshalve en zonder verder onderzoek vanuit) en thuis tegen Heijen.

Onze korfbalsters beginnen zondag 18 september thuis tegen Swift uit Velden. Donderdag 29 september spelen zij voor de beker tegen dames uit Sint Oedenrode.

Zondagen zijn dus niet meer enkel om te fietsen, wandelen, en genieten van onze mooie omgeving;

Zondagen zijn er weer om onze



geel-zwarte clubkleuren toe te juchten.

Geniet van een nog mooie nazomer allemaal. En graag tot ziens! Op ons sportpark, of toch die hoek van de straat.

Redactie:

- Sjaak Hendriks en Marieke Lemmen (redactie)
- Jack Braks (layout)

E-mail:

dorpskrantmiddelaar@gmail.com

www.dorpsraad-middelaarplasmolen.nl

Drukwerk: CDisplay

Inleveren kopij

U kunt uw artikelen voor de **Dorpskrant 53** (november) tot 31 oktober mailen naar:

dorpskrantmiddelaar@gmail.com

Uw ideeën en tips zijn van harte welkom bij de redactie.



Advertenties

De redactie wil u graag wijzen op de mogelijkheid om advertenties te plaatsen, mede ook vanwege de oplopende kosten.

De prijzen zijn als volgt:

1 pagina	€ 50,00
3/4 pagina	€ 40,00
1/2 pagina	€ 30,00
1/3 pagina	€ 25,00
1/4 pagina	€ 20,00
1/6 pagina	€ 15,00
1/12 pagina	€ 10,00

Dus : adverteren maar!